

Oppe Koffie, met méér focus op zorg

Wie kent Oppe Koffie nog niet?! De een kent het van de kleinschalige dagbesteding die ze bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ander als locatie voor de activiteiten van de Dorpsontmoeting. Maar de meeste mensen uit de regio kennen het van de lunchroom.

Oppe Koffie

In de zomer van 2024 vierden ze dan ook al weer hun 10-jarig bestaan. En in die 10 jaar hebben ze hun plekje zowel in het dorp als in de harten van de mensen veroverd. Voor de een ging deze liefde door de maag, in de vorm van hun huisgebakje 'het kroeselke', een uitgebreid ontbijt of een heerlijke Maandtopper als lunch. Anderen vierden hun 80^e verjaardag, aten pannenkoeken met de kinderen in de tuin, genoten van het thuisgevoel tijdens een koffietafel of voelden zich welkom, als ze in hun eentje binnenkwamen voor een kop ouderwetse koffie en werden uitgenodigd gezellig bij de rest aan tafel te komen zitten.

De afgelopen jaren hebben de eigenaren Wilmy Stemkens en Bertine van Heugten regelmatig verbeteringen aangebracht. Zo werden het pand en de terrassen vóór en achter het pand opgeknapt. Het personeel werd steeds meer geprofessionaliseerd en de lunchroom groeide van eenvoudig, naar een plek waar goede kwaliteit én persoonlijke aandacht regionaal bekend en geliefd werd.

Maar nu, zo vertellen de twee trotste dames, is het tijd dat de focus terug gaat waar die hoort: bij onze zorg. Want dát is onze corebusiness. Hoewel alle facetten van Oppe Koffie elkaar versterken, merken de dames dat de onvoorspelbaarheid die hoort bij een lunchroom, steeds minder aansluit bij de behoefte van onze cliënten. 'Wij spreken trouwens liever van onze medewerkers in dagbesteding', voegt Wilmy eraan toe.

"Afgelopen najaar zijn we daarom al een pilot gestart waarin we een derde dag van de week invulden met een eetpunt in samenwerking met de Dorpsontmoeting. Zo'n activiteit, die zeker ook onder de noemer Horeca valt, is in tegenstelling tot de reguliere lunchroom wél voorspelbaar. En alle taakjes die er zijn voor, tijdens en na de activiteiten van de Dorpsontmoeting, passen perfect bij de mogelijkheden en beperkingen van onze medewerkers in dagbesteding.

Het is daarom dat we, met enige pijn in ons hart besloten hebben om de lunchroom zoals we die nu kennen, te sluiten. Maar, Oppe Koffie gaat niet dicht", benadrukt Bertine.

Voor de mensen uit de regio, maar vooral voor onze medewerkers in dagbesteding, vinden Bertine en Wilmy het belangrijk om die ontmoetingsplek te blijven. Dat plekje in het dorp wat Oppe Koffie inmiddels verdiend heeft, willen we graag behouden. En dus geven ze de horeca een nieuwe vorm die helemaal past bij onze doelgroep: een Koffiehuis!

Vanaf 1 januari 2024 blijft Oppe Koffie maandag tot en met vrijdag dagbesteding bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens deze dagen blijven de activiteiten van de Dorpsontmoeting gewoon doorgaan. En op al deze doordeweekse dagen is ons Koffiehuis geopend voor vers gebak en een drankje van 9:30 tot 11:00 en van 14:00 tot 15:30. Tijdens 'koffietijd' dus, logisch! De medewerkers in dagbesteding presenteren je hun zelfgebakken gebak en ja hoor, ook het Kroeselke mag blijven! Oh ja, en volgens goede Méélse traditie 'is het achterom kermis': de ingang van het Koffiehuis is achterom.

Buiten de dagelijkse openingstijden, zijn er nog wat extra mogelijkheden. Zo kunt u op dinsdag- en vrijdagmiddag nog steeds een besloten feest houden bijvoorbeeld voor een verjaardag, er blijft de mogelijkheid voor een koffietafel en elke derde vrijdag van de maand is er een high tea op reservering. Genoeg te beleven dus. Neem eens een kijkje op de vernieuwde site per 27 december: www.oppekoffie.nl. Geen geduld? Loop dan even binnen of bel 077 374 6174, dan beantwoorden Bertine en Wilmy al uw vragen. Cadeaubonnen blijven gewoon geldig voor het koffiehuis en de high tea. En in de zomer kunt u nog steeds genieten van ons terras achter het pand: de Theetuin.

"Overtuigd dat onze verbeteringen veel goeds brengen voor onze medewerkers in dagbesteding, hopen we je weer snel terug te zien voor de kerst of in het nieuwe jasje in het nieuwe jaar. Van 25 december tot en met 1 januari hebben we vakantie".